

Fra Klubbens besøg hos Brøndby IF på Brøndby Stadion onsdag, den 2. september 2009.



Brøndby Stadion er et imponerende bygningsværk, særligt når man kommer dertil fra Brøndby Boulevard til hovedindgangen i vest med den mægtige glasfacade. Mødestedet, sportscafeen 1964, hvortil deltagerne i besøget blev gelejdet af sales manager Anders Kjær Madsen, lå imidlertid modsat hovedindgangen, altså i øst, hvilket gav anledning til en længere spadseretur og mulighed for at studere stadionarkitektur og ingeniørkunst.

I sportscafeen, der kaldes 1964, fordi det hele begyndte i 1964, fortalte kommerciel direktør Ole Palmå om klubbens historie, aktiviteter og værdier. Det overordnede motto er:

Supra Societatem Nemo (Ingen står over fællesskabet).

Klubben har spillet mod de store klubber f.eks. Liverpool og på berømte stadioner og har mødt de store legendariske fodboldspillere og også selv haft nogle i stalden. For nogle af fansene er fodbold næsten vigtigere end livet, og man kan se voksne mænd græde over en tabt kamp, fortalte Ole Palmå. Klubben har en årlig *Brøndby Dag*, en familiedag med kampe med andre store klubber. Klubben lægger vægt på aktiv deltagelse. Det kan give sig udslag i frivilliges fremstilling af TIFOs til at skabe stemning: Det kan bestå i fremlæggelse af papirark af forskellig farve på tilskuerstolene, således at de giver et bestemt mønster på tilskuerpladserne, eks. Klublogo, når tilskuerne holder dem foran sig. Eller de frivillige syr store stykker stof sammen i et bestemt mønster. Disse stykker kan undertiden dække en hel langside med samme spektakulære formål.

Klubben vil gerne være hele Danmark flere fans i Jylland end de jyskere. Brøndby Kids, der holder til i Århus, tæller et par tusinde. Klubben har omkring 400 sponsorer. Klubben følger med i medierne og kan notere mellem 50 og 150



marks IF. Klubben påstår at have omkring 1.800 amatørspillere og et stort sportsanlæg ved siden af. Amatørklubben har 1.800 spillegodt med i mediernes omtale af den slag dagligt. Man betragter

Klub 60+

Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ -medarbejdere

gans som ballademagere og søger at dæmpe deres aktiviteter ved dialog, men der kan blive brug for både udelukkelse og retsforfølgning. Man savner et hooliganregister med fotos, men det er ikke tilladt.

Begyndelsen blev gjort i 1964 ved sammenlægning af nogle af fodboldklubberne på vestegnen. Den første formand var borgmester Kjeld Rasmussen, men i 1973 udpegedes Per Bjerregaard som formand. Også i 1973 blev Laudrup "spillende træner". I 1981 blev klubben et A/S. I 1985 fik klubben det første mesterskab og indførte samme år professionelle fuldtidsspillere. Selv om klubben også er blevet en stor forretning med en årsomsætning på omkring 180 mill. kr. lægger man stor vægt på sit sociale ansvar. Det er først en fodboldklub med sponsorer, der dækker en betydelig del af udgifterne, men ved siden af drives anden forretningsvirksomhed: Klubben har et køkken, der kan bespise 2.000 personer, og som leverer mad til bl.a. Idrættens Hus og Brøndbyhallen, der begge ligger i området; herudover den sædvanlige merchandiseforhandling. Klubben har også betydelige restaurationslokaler, der udlejes. I 2007 kom Brøndby Idræts og It Gymnasium til, og for kort tid siden blev Brøndby Idrætsefterskole indviet.

Klubben har som nævnt professionelle spillere, hvoriblandt nogle er fra udlandet. De kan være ansat efter den skattemæssige ordning for udenlandske forskere, og må derfor forlade landet efter nogle år. Direktør Palmå fortalte også om den "handel" med fodboldspillere, der er almindelig i den professionelle fodboldverden, og som Brøndby IF også deltager i.

Derefter tog en af de mange tilknyttede frivillige, Jan Johansen, deltagerne ud på en rundvisning på stadion. Her besøgte man de store og næsten luksuriøse restaurationsfaciliteter for de fine sponsorer og de lidt mindre luksuriøse forhold for de knapt så fine sponsorer. De fine sponsorer har egen udgang til tilskuerområdet, hvor de har bløde stole med firmanavn på at sidde i. I pausen kan de gå ind og få en forfriskning, medens de almindelige tilskuere måtte henvende sig til de mange udsænkingssteder, der oprettes i tilskuerområdet. Det blev oplyst, at der nedenunder tilskuerpladserne findes to store tanke med øl, og at kapaciteten ved store kampe blev forstærket med et par tankvogne fra Faxe.

Under rundgangen kom vi også ind i spillernes træningssal og omklædningsrum. Og vi fik lejlighed til at bese samlinger af fotografier af mere eller mindre fremtrædende fodboldspillere og fik fortalt anekdoter om nogle af dem, inden vi gik tilbage til 1964 for at spise frokost. I lokalet viste 3 fladskærme løbende bemærkelsesværdige situationer fra forskellige fodboldkampe.

De af deltagerne, der ikke i forvejen kendte noget videre til fodbold, fik et meget interessant indblik i, hvorledes en stor fodboldklub fungerer, og de, der i forvejen var fodboldfans, fik også udvidet deres kendskab til fodboldens verden.